

## Nieuwsbrief mei-juni 2014

Zoals bij elk thema, hebben wij ook 'ik koop een bosje bloemen' met alle kinderen op gepaste wijze afgesloten.

Een bloemetje geef je met verschillende gelegenheden, maar je kunt ook zomaar iemand blij maken met een paar mooie rozen of gerbera's.

En **blij** zijn alle lieve opa's en oma's wel geworden in de bejaardenhuizen waar wij op visite zijn geweest!!

Reacties zoals: 'Oh jullie zijn helemaal naar ons toegekomen en nog wel door de regen' of 'jullie komen toch morgen nog wel een keertje langs', hoorden wij bij elk bezoek.

Dit gaat zeker niet bij maar één keertje blijven. Wij hebben er net zo van genoten!!



Inmiddels zijn wij, alle leidsters, bij 'Gezellig gemaakt' geweest en hebben daar vol overgave gewerkt aan ons eigen tekstbord. Wat is dat ontzettend leuk om te doen zeg! Wij hebben enorm genoten en aan het einde van de avond gingen wij allemaal met een prachtig bord naar huis. Het was top!!

Voor iedereen die een leuke workshop zoekt met meteen aan het einde een mooi resultaat is dit zeker een aanrader!

[www.gezelliggemaakt.nl](http://www.gezelliggemaakt.nl)

[www.facebook.nl/gezelliggemaakt](https://www.facebook.nl/gezelliggemaakt)



Het is bijna zover!! Op vrijdag vier juli zullen wij bij Les Enfants ons jaarlijkse zomerfeest organiseren. Dit doen wij samen met de oudercommissie.

Wij vinden het vooral leuk om met z'n allen samen te zijn en 'het jaar' gezellig af te sluiten voordat de zomersluiting zich aandient.

Dit jaar zal het thema 'strand' zijn. Voor de kinderen hebben we allemaal leuke spelletjes bedacht die zij samen met papa en mama kunnen doen. Natuurlijk regelen we een groot springkussen. Ook zullen de kinderen een 'optreden' verzorgen. Aan het einde kan iedereen ,die zich daar voor opgeeft, gezellig blijven eten tijdens de BBQ en als vanzelfsprekend zorgen de leidsters ook nog voor een verrassing. Kortom; zorg dat je erbij bent!!

Bij deze nieuwsbrief is een bijlage met de uitnodiging.

Wij hopen iedereen te zien!!!

**En zoals iedereen al wel weet!! Parkeren kan op vrijdag 4 juli vanaf de middag niet meer. Ook de parkeerplaatsen zullen we gebruiken voor ons feest. Kom dus te voet of met de fiets, of parkeer de auto in de wijk en loop dan het laatste stukje door het park.**



Omdat wij zo van baby'tjes houden en het zo ontzettend leuk is voor kinderen om kleine diertjes te zien opgroeien, heeft er bij ons een broedmachine gestaan. Hierin lagen enkele eieren van de kip. Er is op woensdag 11 juni een kuikentje geboren en daar is het helaas bij gebleven! Boven in een grote kooi zit dit beestje onder de warmtelamp. Als je beneden staat, kun je het kleine kipje goed horen piepen!

Omdat ons kuikentje Toktok wat alleen was, hebben we er nog drie kleintjes bijgehaald. Toktok heeft nu gezelschap van Piep, Fladder en Kakel.

Een gezellige boel is het wel nu! Af en toe kunnen de kinderen ze eventjes vasthouden. Als kuikentje Toktok en haar vriendjes wat groter zijn, dan krijgen zij een plekje in de tuin.



We zijn nu bezig om ook de tuin wat op te knappen. De heggen zijn gesnoeid, er is een begin gemaakt met het opnieuw neerleggen van de tegels direct bij de ingang. De kinderen hebben daar dan meer ruimte om te fietsen en te steppen. De wilgentakkenhut heeft nu plaatsgemaakt voor wat een soort konijnenren moet worden. Zo kunnen de dieren als het eenmaal klaar is wat makkelijker een rondje buiten lopen.

Er wordt een drainage aangelegd, op die manier kan het overtollige water wanneer het regent beter zijn weg vinden en ontstaan er minder plassen op het gras. Dat zijn een paar van de dingen die er staan te gebeuren. Het is een leuk maar wel een heel karwei om dit aan te pakken. We doen stukje voor stukje en op die manier dat de kinderen daar zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.

Afgelopen maandag is de vogelgroep naar het strand op Scheveningen geweest.

Ons nieuwe thema is ; 'ik ga naar het strand'. Het was helaas niet mogelijk om lekker in de zon te spelen, maar alle kinderen hebben zich enorm vermaakt. Schelpen zoeken, vissen vangen, met je voeten vlakbij de branding staan, een lekker ijsje eten, de wind door je haren voelen, het strand 'ruiken'!!

Elke keer als we een nieuw thema hebben, dan willen wij er het liefst met alle kinderen minstens 1 keer écht naar toe. Zo kunnen kinderen zien hoe het daar is en wat je daar kunt doen. Het gaat vooral om het zelf beleven en ervaren. Daar steken de kinderen het meeste van op.

Eenmaal terug bij Les Enfants gaat de themahoek, die we gezamenlijk inrichten met de kinderen, dan steeds meer voor ze leven. Ze spelen alles zo echt mogelijk na en gebruiken daarbij nieuwe woorden zoals; zonnebrand, insmeren, duikbril, zwembandjes, strandtas, enzovoort.

Zo hadden enkele kinderen tijdens het spelen een gesprekje over hoe je je hand moeten houden als je er een beetje zonnebrand op wilt doen! Niet aan de bovenkant, dat is niet handig.

We kunnen niet iedereen naar het échte strand meenemen, ook omdat dat wel een hele dag in beslag neemt en de meeste van de vlinders nog slapen tussen de middag. Daarom gaan we op zoek naar plekje waar je ook een strandje hebt met water.



Deze week is/ wordt er aan de meeste ouders gevraagd of er interesse is in het maken van 'schoolfoto's'. De meeste mensen hebben daar positief op gereageerd. Daphne van Zuilen zal de foto's gaan maken. Wij doen dat volgende week, op di, woe, do en vrij ( 24 juni – 27 juni) met de kinderen waarvan de ouders hebben aangegeven dat graag te willen. Vervolgens zal op Les Enfants een mogelijkheid worden

gegeven om de foto's te bekijken. Bij goedkeuring van de ouders zal er een pakketje foto's worden afgedrukt.

Dit is voor ons ook de eerste keer. Natuurlijk zullen we tegen organisatorische dingetjes gaan aanlopen. Zo moeten we nog even oplossing zoeken voor de kinderen die alleen op maandag komen. Op die dag worden er geen foto's gemaakt. We komen daar nog op terug bij de desbetreffende ouders.

De bedoeling is om de foto's buiten te maken. Bij slecht weer, zullen we een andere oplossing zoeken.

Dit weekend zal er nog een mail worden verstuurd waarin kan worden gezien wanneer welk kindje aan de beurt is, zodat rekening kan worden gehouden met de kleding.

Hieronder enkele foto's van Daphne van Zuijlen.



Op website kun je nog meer van haar werk zien. [www.daphnevanzuijlen.nl](http://www.daphnevanzuijlen.nl)



Nog niet opgegeven, maar toch wel interesse? Laat het ons nog even weten. Dat kan eventueel ook via de mail als je niet meer naar Les Enfants gaat deze week.

Nieuw in ons team is Marijke de Ruiter. Zij heeft al acht jaar ervaring in de kinderopvang en is vanaf begin juni werkzaam bij Les Enfants. Welkom Marijke, fijn dat je er bent!!

Welkom alle kinderen die voor het eerst bij ons zijn komen spelen! Elena, Boris en Alexendra Holthuizen, Floor Poutsma, Mila Supel, Kai en Twan Smienk, Isa Derks en Senn Oosterhoff. Van harte welkom bij Les Enfants! We gaan er een leuke tijd van maken!

Iedereen die jarig is geweest in mei en juni! Van harte gefeliciteerd!! Jullie zijn vast allemaal vreselijk verwend! Hiep Hiep Hoera voor Aniek, Jet, Daniël, Dani en Lionel, Dores, Sep en Jason!!

### **Wie o Wie???**

Les Enfants zou Les Enfants niet zijn zonder alle dieren die bij ons wonen. Woezel en Pip onze duiven, Wit en Zwart onze cavia's, Gonnie en Beau onze eenden, Lise, Witje, Blackie, Droppie onze konijnen, Toto en Zaza onze vissen en nu onze kuikens, Kakel, Toktok, Piep en Fladder.

Daarom zoeken wij tijdens onze zomersluiting naar enkele ouders en kinderen die voor onze dieren zouden willen zorgen. Het neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Op de deur van de gang hangt een lijst met data waarop je je naam kan invullen. Enkele ouders hebben dat al gedaan!! TOP!!

Witje heeft op dit moment baby'tjes. Voor haar zoeken wij een plekje bij iemand in de tuin gedurende de drie weken zomervakantie, omdat zij en haar kleintjes wel elke dag voeding nodig hebben en de kleintjes pas na de zomer op zoek kunnen gaan naar een eigen thuis.

Wie o Wie wil ons helpen?? Wij horen het graag als Witje bij iemand in de tuin mag logeren!!

### **Belangrijk:**

- Vrijdag 4 juli is ons jaarlijks zomerfeest ( zie bijlage in de mail)
- Zomersluiting , van maandag 21 juli tot en met vrijdag 8 augustus
- Wanneer kinderen afwezig zijn en wij geen afmelding hebben gehad, dan bellen wij altijd even op. Daarom vragen wij iedereen om ons de geplande vakantie door te geven en even te bellen als je kindje ziek is.

**Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Marijke, Evelien, Chantal,  
Tessa, Wendy, Nicole, Silvia, Myrthe en Linda**